

2 De Germanen

wb 9-10

In de Romeinse Tijd woonden in Nederland allerlei volken. In het gebied boven de Rijn woonden de Friezen. En in de Betuwe woonden de Bataven. Al die volken samen heten de Germanen. De Germanen waren boeren. De Romeinen vielen de Germanen niet lastig. Maar in ruil daarvoor moesten alle Germanen belasting betalen aan de Romeinen.

De Friezen hadden veel koeien. Eén boer had soms wel 50 koeien. Je kunt wel raden waarmee de Friezen belasting betaalden. Met huiden! Er gingen 5000 Bataven in het Romeinse leger. Daarom hoefden de Bataven geen belasting te betalen.

Een Romeins schrijver schrijft over de Germanen

Wie zou weg willen uit Rome om naar Germanië te verhuizen?
Alleen als je er geboren bent hou je het er uit!
Het is een treurig land met arme grond. Het weer is slecht. Er zijn grote enge bossen.
De Germanen zijn ruw en wild. Ze zijn groot en blond en lopen rond in schapen-huiden en geverfde linnen kleren.
Ze houden van vechten en zingen rond het kampvuur. Ze zijn vaak dronken van een vreemd sap. Ze dobbelen dag in en dag uit. Ze gokken met alles wat ze hebben.
Ze zijn elkaar wel heel trouw en komen voor elkaar op. Ze trouwen pas laat.
Mannen luisteren naar de mening van hun vrouw. Ze scheiden niet.
Daar zouden wij Romeinen wel een voorbeeld aan kunnen nemen.
De vrouwen volgen hun mannen als ze gaan vechten. Zij moedigen hen aan en zorgen voor de gewonden.
Germanen zullen nooit een gast wegsturen. Dat vinden ze heel onbeleefd.
Ze halen hem in huis en verwennen hem.

Geschreven door Marcus

Aan dit bericht kun je merken dat Marcus de Germanen maar eenvoudige mensen vond. Ze waren niet zoals de Romeinen.



Marcus



De Friezen en Bataven

Alle Germanen waren boeren. Ze woonden in eenvoudige boerderijen. Ze hadden akkers en vee.

In het noorden van Nederland hadden de boeren veel last van de zee. Er waren toen geen dijken. Met vloed stroomde de zee het land in. Met eb stroomde het zoute water weer weg.

Wonen op een heuvel

Bij een overstroming verhuizen mensen altijd naar een hooggelegen plek, zoals een heuvel. Maar in het noorden zijn geen heuvels.

De Friezen losten het toen anders op. Ze maakten zelf heuvels van klei en afval. Deze heuvels heten terpen. Daarop bouwden ze hun boerderijen en stallen. Op sommige terpen stond maar één boerderij. Op anderen stonden er een heleboel. Bij vloed leken de terpen op kleine eilanden!

Onder de rivieren

De Bataafse boeren woonden tussen de grote rivieren. Ze hadden weinig last van overstromingen. Ze woonden niet op terpen.

De opstand van de Bataven



Veel Bataven dienden in het Romeinse leger. Ze waren er trots op. Ze namen zelfs Romeinse namen aan.



Julius Civilis was ook een Bataafs soldaat. Hij werkte lang en hard in het leger. Hij mocht Romein worden. Julius werd de baas van de Bataven in het Romeinse leger.



De Romeinse keizer van die tijd heette Nero. Nero dacht dat Julius een verrader was. Hij stopte hem in de gevangenis. De volgende keizer, Galba, liet Julius weer vrij.



De Bataafse soldaten kregen het steeds zwaarder in het leger. Ze kregen heimwee naar de tijd dat ze vrije Germanen waren. Julius Civilis haalde toen de Bataafse soldaten over tegen de Romeinen te vechten.



Onder zijn leiding werd er hard gevochten tegen het Romeinse leger. De Bataven veroverden zelfs een Romeins legerkamp.



De Romeinse generaal Cerialis ging het met Julius Civilis uitpraten. Dat lukte. De Bataven maakten het weer goed met de Romeinen.