

### 3 Het Romeinse leven

#### Noviomagus

Nijmegen was een castellum. Nijmegen heette toen Noviomagus. Eerst stonden er alleen wat soldatenwoningen. Maar er kwam telkens iets bij. Het ging steeds meer op een kleine stad lijken.

De keizer zei toen dat Noviomagus een marktgebouw mocht hebben. Als de keizer dat goed vond, werd het pas een echte stad. Noviomagus werd toen één van de vier echte steden in Nederland. Kijk eens hoe dat eruit zag.



6 Wij willen ons ook wel eens ontspannen. Dan komen we hier naar het amfitheater. Daar kunnen we kijken naar sportwedstrijden en wilde dierengevechten.



1 Ik ben de baas van het fort. Ik werk in het hoofgebouw. Daar staat ook de geldkluis.



4 Ik ben officier. Dat kun je zien aan de pluim op mijn helm. Ik slaap natuurlijk niet bij de gewone soldaten. Ik slaap hier.



9 Ik ben geen soldaat. Ik ben ijzersmid. Ik ben net als andere handwerklui in de buurt van het fort komen wonen. Mijn ene buurman is bijvoorbeeld leerbewerker. En de andere is een pottenbakker. Je kunt goed geld verdienen aan de Romeinen!



2 We slapen in stapelbedden, want in deze gebouwen is niet zoveel ruimte.



8 Dit is onze begraafplaats.



7 Noviomagus is een echte stad. Dat zie je aan deze marktplaats. Hier komen de kooplui hun spullen verkopen.



3 Hier worden alle wapens bewaard. Die moeten dus goed bewaakt worden.



5 Wij moeten natuurlijk ook eten. In deze gebouwen wordt al het graan bewaard.



10 Noviomagus ligt aan deze rivier. Weet jij de naam ervan?



# Het Romeins cijferspel

Nog steeds worden de Romeinse cijfers gebruikt. Daarover gaat dit spel. Je speelt het met z'n tweeën. Je hebt een dobbelsteen en twee pionnen nodig.

Wie het eerst een zes gooit, mag beginnen. Wie het eerst precies op de twintig komt, heeft gewonnen.

**I** Je mag op de wagen van een koopman een stukje meerijden. Ga naar 5.

**II** Je mag naar 6.

**III** Je wilt naar het badhuis. Jammer, dat mag pas op bladzijde 20. Nog een keer gooien.

**IV** Ga door naar 10.

**V** Je kijkt naar een lange theatervoorstelling. Sla een beurt over.

**VI** Ga terug naar 3.

**VII** Je brengt een offer aan Jupiter, de oppergod. Goed zo! Ga terug naar 7.

**VIII** Ga terug naar 7.

**IX** Je hebt fijne nieuwe sandalen. Ga door naar 11.

**X** Ga naar 13.

**XI** Helaas! Je zit op een terp tijdens een overstroming. Sla een beurt over.

**XII** Ga terug naar 9.

**XIII** Je wordt soldaat te paard! Ga naar 15.

**XIV** Ga terug naar 8.

**XV** Er is een nieuwe weg aangelegd. Dat loopt lekker! Ga naar 18.

**XVI** Ga terug naar 12.

**XVII** Je wilt naar de markt. Ga terug naar 16.

**XVIII** Ga naar 19.

**XIX** Ga terug naar 5.

**XX** Je verliest een gevecht. Ga terug naar 5.



## Lekker in bad

Het is de Romeinse tijd. We zijn in Heerlen. In Coriovallum dus. Coriovallum is een echte Romeinse stad, net als Noviomagus. Er zijn een raadhuis, een rechtbank en tempels. Er zijn ook theaters en er is een amfi-theater. Zie je die twee handwerklui staan? Waar hebben zij het over?



- P: "Zeg smid, ik ben hier pas aangekomen. Ik ken de stad nog niet."  
S: "Wat wil je weten, pottenbakker?"  
P: "Ik hoorde gisteren iemand praten over de Thermen. Wat zijn dat?"  
S: "Dat zijn allerlei verschillende baden. Er is bijvoorbeeld een heetwaterbad, een koudwaterbad en een openluchtbad. Maar er is nog veel meer. Je kunt er zelfs sporten als je wilt. Het is de gezelligste plek van de stad! Ik ga er net heen. Loop maar mee!"

20



- S: "Trek hier je kleren maar uit. Ga je mee naar het zweetkamertje?"  
P: "Wat is het hier heet!"  
S: "Dat is juist goed. Kom, we gaan naar het heetwaterbad."  
P: "Ik krijg het gloeiend heet."  
S: "Lekker hè? Ga je nu mee naar het koudwaterbad? Dat is heerlijk fris! Maar ik laat je zo alleen. Ik wil even bijpraten met wat vrienden."  
P: "Goed. Ik ga even wat te drinken halen bij dat winkeltje."  
S: "Veel plezier!"

