

Samenvatting

wb 13

De Bataven waren trotse soldaten. Op den duur werden ze ontevreden. Samen met hun baas **Julius Civilis** vochten ze tegen de Romeinen. Later sloten ze weer vrede.



Overblijfselen van een Romeins amfi-theater.

De badhuizen van de Romeinen heetten **Thermen**. Daar kon je je lekker wassen. Je kon er ook zwemmen en sporten.

Veel Nederlandse woorden komen uit het Latijn. Dat is de taal van de Romeinen. Ook gebruiken wij nog Romeinse cijfers.

Ruim 2000 jaar geleden kwamen de Romeinen ons land binnen. De Prehistorie eindigt, de geschiedenis begint. De Romeinen schreven namelijk alles precies op.

De Romeinen hadden grote legers en veel wapens. Ze veroverden Nederland tot aan de Rijn. Dat werd de grens.

Ze bouwden hier sterke forten. Een fort noemden ze een **castellum**.

Tussen de castells maakten ze stenen wegen. Over deze wegen kwamen ook buitenlandse handelaars ons land binnen met hun koop-

waar.

Sommige castells werden heel groot.

Er kwamen gebouwen bij, zoals theaters en badhuizen. Soms zei de keizer dat er een

marktplaats mocht komen. Dan werd het een echte stad. In Nederland waren er vier echte

steden. Nijmegen was er één van. Die stad heette toen **Noviomagus**.

In Nederland leefden de **Friezen en Bataven**. Samen noemen we hen de **Germanen**. Het

waren boeren.

De Friezen woonden in het noorden. Zij

bouwden hun boerderijen op **terpen**. Ze maakten deze heuvels van klei en afval. Zo

waren ze veilig bij overstromingen. De Friezen betaalden belasting aan de Romeinen. Ze

betaalden met koelhuiden.

Waar nu de Betuwe is, woonden de Bataven. Zij hoefden geen belasting te betalen. Zij leverden 5000 soldaten aan het Romeinse leger.