



De Koning drinkt

Dit schilderij heet 'de Koning drinkt'. Maar het zou ook 'De dronkenaren en de doedelzak' kunnen heten.

De dronkenaren en de doedelzak

Het is feest in het Koninklijk paleis. De Koning heeft iedereen uitgenodigd. Waarom de Koning een feest geeft? Omdat de zoon van de Koning geboren is. De kleine prins. Op dit schilderij is een deel van de Kroonzaal afgebeeld, het deel waarop de Koning staat. Rechts zie je de Koningin, met de kleine prins. Iedereen is dronken zelfs het Koninklijk paar. Ja in de titel zit ook een doedelzak, heb jij hem al gevonden? De doedelzak zit of staat achter de Koning. Niemand weet of het waar is maar het gerucht gaat dat de doedelzak gemaakt is van een dode gans die de doedelzak zelf ^{gewurgd} ~~gemaakt~~ heeft omdat er anders een gat in zijn geliefde doedelzak zou zitten.

Door: Charlotte Emanuel een gediplomeerde schrijfster! 🍷



De koning drinkt

Er is een feest in het koninkrijk.

Er is iets speciaals gebeurt met de koning.

De koning is jarig, maar heeft nog nooit wijn gedronken.

Hij heeft het geprobeert om te drinken.

Hij vond het heerlijk en nam er nog één, en nog één tot hij dronken was.

Der is ook een moeder die haar kind verschoon.

Want hij heeft geprobeerd het val te houden maar dat kon niet.

Er is zelfs iemand waarbij er wijn uit zijn mond droop!

Maar verder was het heel leuk.

En gingen druk verder met hun leven.

Van: Gideon



feest bij de koning.

Vandaag gaat de klas van Anna naar het museum, Maar kim
 Rosa en Bibi vinden het saai. Als ze er zijn staan ze de grote hal daar
 is ^{een} groot schilderij het heet feest bij de koning. er staat een verhaal bij
 heereeeeel lang geleden was er een groot feest met wijn, Waarom is de hond daar
 vraagt kim op die wandie oma zegt anna. De vrouwen waten vertiejd op de
 koningen hij zels dronk wijn mensen vielen opelkaar eentje spagte endie billen
 zijn oandie prins. Zien jullie die man daar hij walt op die vrouwen die
 wullen op die spugende man, endie man die muziek maakt verslikt zich en
 het feest zelf word een Chaos. Mensen dronken tonnen wijn en
 koning ook het was s zijn eerste keer endie oma is de koning zijn moeder
 Zo zeggende de 3 meiden in een koor Ik ga nooit wijn drinken.

Kindle



De Koning drinkt

Dit Schilderij heet de Koning drinkt, Maar het zou ook het feest van het jaar, kunnen Heten.

Het feest van Het jaar!

Het is Bijna Het feest van Het jaar! De Koning is terug van de boekomst met een dikke Buik. En Het Huis van de koning wordt flink Schoongemaakt en versiert. Iedereen gaat naar Het paleis. Tijdens Het feest gaat iedereen proosten. Tijdens Het proosten komt er een Hond op de prinsafent Hij valt. Opeens komt een man erachter dat zijn kind een droel heeft gelegd, en die man pakt een servet en gaat vegen. Het Rukt wel maar Het valt belmeen

HAPPY End!



Lieve koning wijn

Het is avond. Iedereen slaapt behalve in het paleis van de koning.
In het paleis vieren ze feest, omdat de koning 99 jaar was geworden.
Het is de oudste koning die de voet heeft gehad, dus vieren ze dat met een
groot feest. Om 23:59 dronken ze wijn en proosten op de koning.
Iedereen werd dronken en juichten: We houden van de Koning!!
Ze gingen de hele nacht door en dachten hun hele leven
aan de grote, sterke, knapste, leukste koning.

Einde ! ! ! ! !



Lang leven Dronken zijn

Laat in de avond sliep iedereen behalve in het paleis in het paleis was het feest het
Nieuwjaarsfeest. Eerst aten ze een feestmaal die was lekker daarna gingen
de mensen praasten op de koning met wijn. De wijn was zo lekker dat de
koning zei tegen de bediendes haal zo veel wijn als jullie kunnen de bediendes
kwamen terug met 150 glazen wijn! Ze dronken en dronken ze waren ze dronk-
en als dronken het was een gezellige avond. Lang leven dronken zijn.

Jhoni



De Koning Brinkt

Lang lang geleden in 1005 was er koning Wilbert dat was zinnach.

Koning Wilbert had een zware weckachter de rug. Het is vrijdag. De koning gaat naar

Zijn Brer, zacht tegende dinde: 'Nodig Het Hele doorp! Riep Hij met een zware stem. En ja hoor

Het hele doorp kwam. De ene nam een Baby mee, de ander een versuurde laaf op de avonds

Kwamen een hond, zinnen stormvach en de wude, een man om Macie feest ging door.

De menzen dronken wijn en aten koste, zongen. Een man moest kotsen maar

in de contacte. De volgende morgen sloep iedereen in de Bar



EINDE



De koning drinkt

Dit schilderij heet 'De koning drinkt'. Maar het zou ook kunnen heten het feest van de koning.

Jenna zit in zijn klas hij zit te drommen.

Hij denkt de hele tijd aan hele tijd aan het klappen uit stapje. Het wordt leuk. Ik heb een foto gezien van het schilderij de koning drinkt. Ik zit in het verhaal.

Ik denk dat het gaat over en bady die dol laat. ~~al het ja~~

Maar toch waren ze aan het feesten. ze dronkdrank en dronken en tot ze allemaal flauw vielen.

Jenna



Konings wou een feestje dus ze gingen het doen.
De koning vondt de wijn heerlijk tot dat een baby
Boerke in de wijn de koning, dronk er per ongeluk
Van en hij zei het is heerlijk de mensen zeiden koning
Is dronken laat koning ze dronken En zei vond
Het heerlijk het was allerbeste hoor dat een baby
Wijn had bedacht wat een legende

AM



Lang lang lang geleden was er een koning
die aan bier verslaaft was. Hij wilde een alcohol
feestje oprichten iedereen wilde komen het was
nog nooit gezellig in de koninkrijk iedereen was
dronkbit en dronkig dronkig. Ze beesten tot nacht's
De koning was zo dronkig dat Hüdood ging

Shaniska



De koning had nog nooit gedronken, dus dā hij er over na.

Hij wou het profieren met familie, vrienden en kinnas. Hij had ALLES geregeld. Na zessen was iedereen en zelfs kleine kinderen.

Want hij wist helemaal niks van al alcohol. De ~~men~~ mensen

Telde vanaf 5. Op o meer de koning 7 slok nemen. ~~De~~ Wanneer

het Tijd was zeiden ze: 5, 4, 3, 2, 1 en slok, slok, slok en slok. De

koning was sprakebas. Je kon niet zien als hij het lekken vand of niet. Na wsec zei hij: **HET IS GEWEIDIG!**

dus ging hij helemaal los. Hij had zoveel gedronken dat hij en alle mensen dronken waren.





De koning drinkt.

Dit schilderij heet de koning drinkt.

maar het zou ook het wein terein kunnen beten.

Het is een afscheid feestje en de volgende dag hij dood
en de kabinij wordt dan koning hij nodigt iedereen uit om nog
een dag te feesten Ze drinken heel veel wein tot ze dronken
waren **EINDE**