

naam: \_\_\_\_\_

groep: 4Leestekst groot  
Leerlingenboek blz. 120

## Sneeuw

Ik open de deur en ik schreeuw:

'kijk nou toch, er ligt sneeuw!' (1)

Vlokken dwarrelen om mij heen. (2)

De sneeuw komt al tot aan mijn been.

Het is zo glibberig! Ik schuifel en glijd,

en grijp een paal vast, net op tijd! (3)

Mamma gaat spoedig weg,

Dus kniel ik neer achter de heg.

Ik rol de sneeuw zorgvuldig tot een bal.

Wedden dat ik haar treffen zal! (4)

Baf ...! Raak! Mama lacht...

'Ondeugende meid!' zegt ze zacht.

Daar sluipt de kat van de overburen.

Daar ga ik nu eens fijn naar gluren. (5)

Zijn lieve, kleine snoet is sneeuwwit. (6)

Net als de ijskoude sneeuw waar ik in zit.

Ik sta op en draai me om.

Baf...! 'Recht in je gezicht!' lacht Tom.